

Hverdag med Helligånden

Hvor er du, Helligånd? Har du glemt mig eller forladt mig?

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Jesus siger:

Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden **Vejleder/Talsmand**, som altid skal være hos jer.

Når jeg sender **Vejlederen/talsmanden** til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig

I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort.
Kun hvis jeg går bort, kan **Vejlederen/talsmanden** komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer.

Joh 14:16, Joh 15:26, Joh 16:7

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

- παράκλητος - græsk – ”para kletos”
- Kun 5 x brugt i det Nye Testamente
- Kan oversættes med:
vejleder, hjælper, ven, støtte, rådgiver, trøster,
assistent, advokat, talsmand

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Johannes siger:

Mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der går i forbøn for os (Parakletos/advokat) hos Faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri

1.Johannes 2:1.

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Helligånden repræsenterer JESUS på jorden

Helligånden er JESU advokat/talsmand

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

The assumption of spirituality is that God is always doing something before I know it!

So the task is not to get God to do something I think needs to be done, but to become aware of what God is doing, so that I can respond to it and participate and take delight in it!

Eugene Peterson

(fra bogen: The contemplative pastor)

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Hvor er du, Helligånd?

”Jeg kan ikke mærke Helligånden?”

”Har han forladt eller glemt mig?”

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Paulus siger:

Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen Søns Ånd, og det er den Ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores Far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn.

Galaterne 4:6-7

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Paulus siger:

Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn. Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt.

Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn.

Romerne 8:14-16

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Paulus siger:

Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans Ånd er, dér er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed—med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans Ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed

2 Korint 3.17-18

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

Paulus siger:

Det er ham, der har fortalt os om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds Ånd

Kolossenserne 1:8

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden

5 PRAKTISKE SKRIDT:
HVAD GØR JEG, NÅR JEG IKKE MÆRKER HELLIGÅNDEN?

1. Vær ærlig med dig selv og Gud
2. Lyt til din sjæl
3. Vær stille
4. Bekend sandheden
5. Giv slip

FYLDT!

Hverdag med
Helligånden