

*TÆTTERE PÅ...*

*TÆTTERE  
PÅ  
HINANDEN!*

*TÆTTERE PÅ...*

# Vores fælles udfordringer (Sophia Kuby)

Mangel på dybere fællesskaber

*TÆTTERE PÅ...*

# Vores fælles udfordringer (Sophia Kuby)

Mangel på dybere fællesskaber

Mangel på Identitet

*TÆTTERE PÅ...*

Flere og flere føler sig ensomme, viser nyt studie.(2023)

Det viser, at andelen, der føler sig ensom, er mere end fordoblet siden år 2000. 2021 var det 27 procent mænd og 34 procent kvinder, der følte sig ensomme.

Det er især de ældre på 75 år og derover samt de unge mellem 16 og 24 år, der føler sig mest ensomme.

Dog er forekomsten størst hos de unge – og særligt de unge kvinder. Hvor 45 procent af de unge mænd følte sig ensomme i 2021, gjaldt det 54 procent af de unge kvinder.

Studiet er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

[https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/ut\\_51\\_flere\\_og\\_flere\\_danskere\\_foeler\\_sig\\_ens](https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/ut_51_flere_og_flere_danskere_foeler_sig_ens)

*TÆTTERE PÅ...*

# Gud er ikke ligeglad

Israelitterne stønnede stadig under det hårde slavearbejde. De råbte i fortvivlelse til Gud, og han hørte deres klage. ... Gud så på israelitternes situation og havde dyb medfølelse med dem.

2. Moses 2:25

»Fordi de hjælpeløse undertrykkes, og de fattige stønner, rejser jeg mig nu,« siger Herren,

Salme 12:6

*TÆTTERE PÅ...*

Jesu død & opstandelse  
har altid været Guds plan A

*TÆTTERE PÅ...*

Jesu død & opstandelse  
har altid været Guds plan A

Tættere på hinanden!

*TÆTTERE PÅ...*

Jesu død & opstandelse  
har altid været Guds plan A

Tættere på hinanden!  
Tættere på Gud!

*TÆTTERE PÅ...*

Jesu død & opstandelse  
har altid været Guds plan A

Tættere på hinanden!

Tættere på Gud!

Tættere på verden!

*TÆTTERE PÅ...*



TÆTTERE PÅ...



Derfor skal "forbundne" i mit kongeord forstås som: "forbundne med hinanden", "forbundne med Gud" og "forbundne med historien".

Vi har behov for at høre til og være knyttet til andre. Ingen mennesker kan gennem et helt liv eksistere isoleret. Jeg selv er knyttet til min hustru, mine børn, min familie og venner, jeg holder af.

Bare for at sige, at vi bør starte i det nære fællesskab. Det er den første ring i vandet, som så breder sig ud til andre mennesker, derefter til nye ringe og flere mennesker. På den måde bliver vi hele tiden inspireret. Ved at mødes, lytte, tale og tage andres synspunkter ind.

Dialog er fordrende og givende og styrker vores forbundethed, og den medvirker til, at vi stoler på og regner med hinanden.

At udveksle synspunkter øger forståelsen for andre og for andet end én selv. Og så kan samtaler i mange tilfælde give et eksistentielt skub til de af os, der har brug for det.

TÆTTERE PÅ...



Derfor har folkehøjskolerne altid sigtet mod at være fællesskaber, i hvilke en levende vekselvirkning og gensidig belæring kan finde sted mellem lærer og elev, altsammen inden for rammen af et fælles liv, fælles måltider, sang og leg såvel som undervisning og læsning. Således kan man nå til forståelse af hårde realiteter og vanskelige emner på en måde, som ikke er helt og holdent isoleret fra, hvad hjertet dybest set længes efter. Der er håb at hente i en sådan praksis.

TÆTTERE PÅ...



*TÆTTERE PÅ...*

for respekt - fordi alle fortjener det!

Vi ved at ethvert menneske har uendelig værdi, er villet og skabt unikt af Gud og i Hans billede. Vi tror vi kun kan modtage fra hinanden når vi respekterer hinandens positioner og roller.

Citykirkens værdier

*TÆTTERE PÅ...*

for potentiale - fordi du kan!

Vi tror på at der i ethvert menneske er et enormt potentiale som vi gerne vil anerkende, kalde frem og give gode vækstbetingelser og rum. Vi vil gerne fremme vækst og udvikling og se muligheder i stedet for begrænsninger. Din drøm kan sammen med andres blive vores drøm.

Citykirkens værdier

*TÆTTERE PÅ...*

for forskellighed - fordi vi ikke er ens!

Vi er en multi-kirke med mange generationer, etniciteter og socialklasser. Vi ser forskellighed som en styrke både til at møde alle slags mennesker og for bedre at kunne afspejle Guds mangfoldighed.

Citykirkens værdier

*TÆTTERE PÅ...*

## Paulus siger i Galaterne 3:26-28

Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn.

Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus.

Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder.

Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus.

*TÆTTERE PÅ...*

Jesu død & opstandelse  
har altid været Guds plan A

Tættere på hinanden!

Tættere på Gud!

Tættere på verden!

*TÆTTERE PÅ...*